

FILMWIJK
BOUWRAI 25

VRIJ/ZAT
22&23
SEPTEMBER

Film
Muziek
Kunstbus
Fotoexpositie
Kinderactiviteiten
Beeldende kunst
Filosofisch café
Rondleidingen
Wijk Picknick
Architectuur
Workshops
Oldtimers

GROOTTFFEST



Jubileumboek: Thuis in de Filmwijk

De BouwRAI in de Filmwijk bestaat 25 jaar. Dankzij de keuzes die destijds door stedenbouwkundigen, architecten en bouwers zijn gemaakt en de moed van bewoners anders te willen wonen, is de wijk uitgegroeid tot de meest geliefde wijk van Almere. In dit boekje, gemaakt door Filmwijkers, vertellen bewoners over hun leven in dit bijzondere stukje stad. Het boekje is verkrijgbaar tijdens het feestweekend en via Platform Filmwijk. Prijs: € 2,-



Expositie: terug naar 1992

Je kunt het je bijna niet voorstellen maar in 1992 was de Filmwijk een eiland in een kale, zanderige vlakte. De expositie in de bovenruimte van basisschool Polygoon toont het ontstaan van de wijk. Met de grote verzameling foto's, artikelen en filmpjes neemt u een kijkje in de Filmwijk anno 1992.



Neem je kinderen mee

Op zaterdag komt de bekende Kunstbus van KLEURinCULTUUR naar de Polygoon. Onder leiding van ervaren kunstenaars zijn er leuke programma's over bouwen en wonen voor alle kinderen vanaf 1,5 tot 16 jaar. De kleintjes mogen klieren maar ook bouwen met klei en andere materialen, voor grotere kinderen is er een workshop Tiny Houses. Tieners kunnen leren Vloggen: maak je je eigen filmpje op je eigen mobiel onder leiding van een deskundige.



Grote Wijk Picknick

Op zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur is er op het plein van de Polygoon (bij slecht weer binnen) een Grote Wijk Picknick voor alle Filmwijkers. Maak kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen. De bedoeling is dat iedereen aan de picknick bijdraagt door iets te eten en te drinken mee te nemen. Voor zon wordt hopelijk gezorgd!



Gemeente Almere

Meer informatie?

WEBSITE: www.filmwijkalmere.nl/25jaar

Hier kun je ook de plattegrond van de Filmwijk Parade downloaden.

FACEBOOK: www.facebook.com/filmwijk25jaar. Like de pagina en blijf op de hoogte!

E-MAIL: 25jaar@filmwijkalmere.nl

Groot feest voor alle Filmwijkers!



Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Filmwijkers hun intrek namen in hun nieuwe huis in de BouwRAI en nog steeds is de Filmwijk de meest populaire wijk van Almere. Een bijzonder jubileum dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 september gevierd wordt met een groot feest voor alle Filmwijkers!

Er valt veel te genieten: film, muziek, oldtimers, lezingen, een Filmwijk Parade, een expositie, architectuurrondleidingen, en activiteiten voor kinderen en jongeren. Op zaterdagavond komen we allemaal samen voor een Grote Wijk Picknick en een knalfeest op feestplein Polygoon. We sluiten het jubileum af met het zingen van een speciaal gecomponeerd Filmwijklied. Kortom: komt allen!

Waar is het?

Het feest wordt gehouden in het BouwRAI-gedeelte van de Filmwijk. De centrale locatie is **basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 109**.

Programma vrijdag 22 september

Op vrijdagavond worden de feestelijkheden ingeluid met de officiële opening, het aanbieden van het eerste exemplaar van het jubileumboek 'Thuis in de Filmwijk', een lezing door stedenbouwkundigen van het eerste uur, muziek, film en een tentoonstelling.

- 19.30 Inloop
- 20.00 **Welkom** door uw gastheer, Sjors Frielink van Platform Filmwijk.
- 20.10 **Officiële opening** door wethouder Froukje de Jonge.
- 20.30 **Presentatie door Brans Stassen en Reinier Nijland**, destijds betrokken als stedenbouwkundige resp. landschapsarchitect. Over hoe de BouwRAI tot stand gekomen is. Van tekentafel tot realisatie van een prachtige woonwijk in 1992.
- 21.00 **Muzikaal intermezzo**: Heleen van der Heul & Eric Bastiaan spelen filmmuziek van Fellini en Italiaanse volksmuziek zang, accordeon, gitaar
- 21.15 **Presentatie jubileumboek 'Thuis in de Filmwijk' en opening van de expositie** door Froukje de Jonge.
- 21.20 Gezellig samenzijn met drankje en hapje, bezoek expositie en doorlopende filmvoorstelling 'Cineac' met veel beelden van toen. Muzikale omlijsting door het duo Heleen van der Heul & Eric Bastiaan.
- 22.30 Einde eerste dag.

* programma onder voorbehoud

Programma zaterdag 23 september

Op zaterdag een veelzijdig programma met allerlei activiteiten. Oldtimers rijden door de wijk, er is een kunstplein waar Filmwijkse kunstenaars exposeren, u kunt meezingen in het Filmwijkkoor, meewandelen met een architectuurrondleiding, filosoferen in het Filosofisch café, een Filmwijker bezoeken die iets bijzonders wil laten zien of vertellen, kinderen kunnen bij de Kunstbus kliederen, leren vloggen of een Tiny House bouwen, en meer!

- 12.00 **Oldtimer show** op het schoolplein. Stel al je vragen aan de trotse eigenaars!
- 13.00 De oldtimers maken een tour door de wijk (misschien kun je wel meerijden!)
- 14.00 Aftrap feest op het schoolplein en opening van 'het Wijn terras'.
- 14.00 - **Programma speciaal voor kinderen en jongeren** - door KLEURinCULTUUR
- 16.00
 - Music en Magic met Gerard Poot
 - De Kunstbus met kinderworkshop: bouwen met klei en hout 4 t/m 6 jaar
 - Kliederlab voor ouder en kind: 1,5 tot 4 jaar
 - Workshop Tiny Houses maken voor kinderen van 7 t/m 14 jaar
 - Leren vloggen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
- 14.00 **Architectuurrondleidingen** o.l.v. professionele gidsen. Bij voldoende belangstelling ook om 15.30 uur. Start vanaf schoolplein Polygoon.
- 14.00 - **De Filmwijk Parade** - Diverse activiteiten in de wijk*
- 17.00 Kunstplein aan de Hollywoodlaan | Beeldentuin Annemieke Schrama | Schilderijen van Steve White | Fototentoonstelling Mona Alikhah | City Senses door Marcel Kolder en Mira Ticheler | Minirecitals mezzosopraan Miranda Driessen | Filmwijklied instuderen | Fototentoonstelling Peter Teunissen | Filosofisch café | Workshop Babygebaren | Maak kennis met Ayurveda | Workshop Woman in Change | Geocaching: schatzoeken in de Filmwijk | Informatiestand Filmwijk Energieneutraal
- * de plattegrond is verkrijgbaar op het schoolplein of te downloaden vanaf de website www.filmwijkalmere.nl/25jaar
- 16.15 **Optreden Polygoon Kinderkoor**
De kinderen van het Polygoon Kinderkoor zingen de sterren van de hemel.
- 17.00 - **Grote Wijk Picknick**
- 19.00 Neem allemaal wat te eten en drinken mee, maak kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen!
- 19.00 **Feest tot 22.30 uur**
 - 19.00 - Optreden **singer-songwriter Marijn Zwart**
 - 20.00 - Swingen met de **Bertus Big Band**
 - 22.15 - Afsluiting met het **Filmwijklied** en koor
- 22.30 **Einde**

* programma onder voorbehoud

